

Valmanifest 2018

Vårt växande hem



Socialdemokrater
för tro och solidaritet

Innehåll

När vi litar på varandra är vi starka	2
”Underbara dagar framför oss”	2
128 miljoner kronor om dagen	3
”Låt dem få leva...”	4
* Ge nytt liv åt Östersjön.....	4
* Sveriges nya skafferi	4
* För en hållbar köttproduktion	5
* Spårtrafiken ska utvecklas, inte avvecklas	5
* Gruvdriftsfond ger alla del av Sveriges naturtillgångar	6
* Skydda Vätterns vatten	6
Skilda bakgrunder – gemensam framtid	7
* En skola att lita på	7
* Meningsfull fritid för unga.....	8
* Ordnat boende för tiggande EU-medborgare	8
* Större frihet för nya svenskar genom tidig och praktisk språkträning	8
* Sommarjobb för alla unga	9
* Miljöprogrammet – för hållbara hus	9
* Gör tänderna till en del av kroppen	9
* Begrav patriarkatet.....	9
* Permanenta uppehållstillstånd för bättre integration	10
Nya ordningsregler i vårt gemensamma hem	11
* Hjälp till människor som lämnar kriminaliteten	11
* Trygghet i det virtuella vardagsrummet.....	11
* Ordning och reda på våra myndigheter	12
För fred och frihet	13
* Fredsmyndighet.....	13
* Agera mot det automatiserade kriget.....	13
* Avveckla svensk vapenexport på sikt	13
* Driv på för nedrustning av världens kärnvapenarsenal	14
* Rättvis fred mellan Israel och Palestina	14
* Nätdemokratidirektivet.....	14
* Nej till Nato.....	14
Den röda trådens politik.....	15

Valmanifest

Allt fler kan idag kalla Sverige för sitt hem, men alla känner inte att de hör hemma. En tilltagande otrygghet bemöts av partier över hela den politiska skalan med utspel som fokuserar på säkerhet, lag och ordning: Hårdare straff, fler poliser, mer kontroll. Men när folk berättar att de känner sig otrygga är det inte för att samhället har blivit mer osäkert, utan för att den grundläggande tilliten står hotad.

När vi litar på varandra är vi starka

Den nya otryggheten bygger på orättvisor som gör att avståndet mellan människor växer. Bara genom att bygga Sverige rättvist kan vi värna tilliten till samhället och till medmänniskorna. Vår socialdemokratiska övertygelse är att den som blir rättvist bemött också själv vill bidra till det gemensamma. Därför blir Sverige starkare, rikare och lyckligare när fler känner sig delaktiga, sedda och betrodda.

I det Sverige som vi vill bygga ska nya svenskar ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra. Vi ska alla mötas i ögonhöjd. Det ska gå att lita på vården, skolan och omsorgen. Det ska gå att leva på sin lön. Ingen ska behöva acceptera farligt, förnedrande eller otryggt arbete. Alla som bor här ska känna att Sverige är deras hem, och att det är här deras framtid finns. Ingen ska känna sig stå i det förtvivalade valet mellan att leva i Sverige eller dö i Syrien.

Tillsammans kan vi bygga ett Sverige där alla får möjlighet att leva så storslagna liv som deras drömmar och förmågor tillåter, utan att hållas tillbaka av klassbakgrund, kön eller läggning, hudfärg, otillgänglighet eller trostillhörighet.

“Underbara dagar framför oss”

Olof Palmes berömda ord är fortfarande Socialdemokraternas visshet. Genom kloka investeringar i människor, i kunskap och i välfärd kan Sverige öka sin kapacitet och inleda en grön nyindustrialisering som lägger den ekonomiska grunden för nya och underbara dagar. Nio år med Alliansens politik ledde till ökande sociala och ekonomiska klyftor, och stillastående på alla områden vars problem inte kunde lösas av marknadslogiken. Miljö-, utbildnings- och bostadspolitiken blev särskilt lidande.

Vi har nu inte ens regerat i tre år på vår egen budget. Ändå ser vi redan stora framsteg på flera områden! Vi är stolta över hur mycket Socialdemokraterna har lyckats åstadkomma, men vi har mycket kvar att ge, om vi får chansen i fyra år till.

128 miljoner kronor om dagen

Så mycket pengar försvinner i skatteflykt från Sverige varje dag – året runt, varje år! Sverige är ett av de länder i Europa som förlorar mest skatteintäkter. Pengar som på olika sätt göms undan av företag och privatpersoner. Utslaget över en mandatperiod handlar det om hela 184 miljarder kronor. Det är en formidabel årlig åderlåtning av statskassan, pengar som borde ställas i det svenska samhällets tjänst och göra gott på alla nivåer i samhället. Skattesmitandet utgör varje år en nästan lika stor kostnad för samhället som hela försvarsbudgeten, och den allra största delen av denna måttlösa egoism står den ekonomiska eliten för.

Dessa pengar ska inte sitta överksamla eller finansiera ett närmast ofattbart lyxliv för den finansiella högadeln. Dessa belopp tillhör det rättvisa, jämställda och hållbara Sverige som vi vill bygga till våra barnbarn.

De kriminella gängerna i våra förorter ska bekämpas – både de i Rågsved som gör tillvaron otrygg, och de i Djursholm som gör samhället orättvist.

Under nästa mandatperiod ska trenden äntligen brytas: Inkomstklyftorna ska börja slutas igen, och alla ska få större del av det värde som vi tillsammans producerat.

* Stora öronmärkta resurser till Skatteverket och polismyndigheten ska bidra till upptäckande och spårning av skattefiffel. Polisen ska få i uppdrag att prioritera skattebrott och ekonomisk brottslighet.

* Sverige ska arbeta aktivt på EU-nivå för att främja det internationella samarbetet mot skattebrott, öka den ekonomiska transparensen och försvåra för pengar från det gemensamma att försvinna genom räntesnurror, skalbolag och skatteparadis.

* Skattesatserna för de allra rikaste ska höjas, för att förbättra vård, skola och omsorg för alla.

* Vinstjakten i offentlig verksamhet ska få ett slut. Orimliga vinstuttag ska stoppas. Skatten ska gå till vår gemensamma välfärd, inte till skatteparadis.

”Låt dem få leva...”

Vår vackra och rika natur har burit oss i generationer och är en grundläggande del av erfarenheten av att leva i Sverige – från allemansrätten till de magiska juninätterna. Miljön ska inte längre få vara debattens dåliga samvete. Istället vill vi påminna om de starka kärleksband till naturen som redan genomsyrar vår kultur och historia.

Katastrofen kan vänta. Vi vittnar istället om ett lyckligare och hälsosammare framtida Sverige, där miljön inte är ett särintresse i debatten utan den allt genomsyrande förutsättningen för allt politiskt arbete. Vi skapar en ljusnande framtid genom att fortsätta att göra det som vi redan är så bra på: Tekniska innovationer, ekonomiska satsningar och ett samhällsbygge som inkluderar och stärker alla.

Med grön nyindustrialisering ska vi inte bara ställa om till en miljövänlig ekonomi, utan vi ska höja samhällets stabilitet och levnadsstandard. Livsmedel och energi ska bli mer hälsosamt och produceras närmare konsumenten. Med fossilfri trafik och utbyggd infrastruktur minskar vi buller, får renare luft och lägre kostnader på sikt, samtidigt som vi krymper avstånden mellan stad och landsbygd.

* Ge nytt liv åt Östersjön

Östersjön är ett världsunikt innanhav som i decennier har dragits med allvarliga miljöproblem i form av övergödning och bottenöd. Vi vill ge tillbaka våra barn och barnbarn det innanhav som har utgjort en pulsåder för Sverige med generationer av handel, fiske, sjöfart och migration.

Miljöförstöringen har också inneburit ett storskaligt ekonomiskt slöseri. Ett friskt Östersjön med ett förnyat fiskbestånd och ren havsmiljö skulle skapa tiotusentals nya arbetstillfällen runtom Östersjöområdet, inte minst i Sverige.

Därför vill vi med stöd i forskningen investera i ett övergripande syresättningsprojekt för att återställa Östersjöns samtliga döda bottenar. På relativt kort sikt beräknas vi kunna få tillbaka gamla tiders rena, levande och fiskrika innanhav, till glädje och nytta för näringsliv, turister och boende i hela regionen.

* Sveriges nya skafferier

De senaste åren har en utbredd insektsdöd väckt oro inför en förestående ekologisk systemkollaps. Tillgänglig forskning pekar på gifter i jordbruket som en orsak. Insekterna är basen i ekosystemet. Det är för insekterna som svalorna flyger om sommaren, och det vill vi att de ska fortsätta göra.

Flera somrar i rad har vi även haft problem med låga grundvattennivåer på flera håll i landet. Många odlingar är vattenintensiva och bidrar till problemet. Men med effektivare vattenanvändning kan vi skydda vårt viktiga grundvatten. Därför är det dags att ta fram nya och smarta sätt att odla vår mat.

Sveriges matförsörjning ska inte bara förse alla med god och näringsriktig mat. Den ska också vara långsiktigt hållbar för att bidra på bästa sätt till vårt växande hem. Därför vill vi investera i forskning på nya metoder och ny teknologi för resurseffektiv och miljövänlig odling med ambitionen att minimera behovet av bekämpningsmedel och vattenanvändning.

Närodlat mat innebär färre transporter och i förlängningen vinner vi på att odlingen av vår mat sker närmare konsumenterna, på alla håll i landet, inte minst i storstadsregionerna. Förutom att driva på utvecklingen mot ett hållbart jordbruk genom stora anslag till forskningen, vill vi också skapa incitament för matbranschen att reglera sina koldioxidutsläpp.

Mat som transporteras eller produceras på utsläppsintensiva sätt, exempelvis genom hård besprutning och flygtransport, ska kunna beslås med koldioxidtillägg. För detta måste gränsvärden tas fram i samarbete med forskning och berörda branscher och tilläggskostnader sätts utifrån hur långt från dessa gränsvärden produktionen eller transporten ligger. I det långa loppet tjänar även branscherna själva på att gamla, icke hållbara metoder byts ut mot nya.

*** För en hållbar köttproduktion**

Antibiotika i djuruppfödningen riskerar att i det kortsiktiga vinstintressets namn beröva oss en av de viktigaste medicinska landvinningarna i historien. Om antibiotikaresistenta bakterier blir vanligare kan somliga operationer som idag är standardförfarande bli omöjliga att genomföra. Vi kan se en återkomst av dödliga infektioner och sjukdomar som vi för allt väsentligt har glömt bort idag.

Antibiotika blir nödvändigt när djuren lever trångt på små ytor och utsätts för stress. Genom att bekämpa överanvändningen av antibiotika i djurhållningen (det vill säga att ge antibiotika fastän djuren inte är sjuka) kommer vi också åt etiskt tveksam kött-, ägg- och mejeriproduktion.

Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet införa ett bonussystem med skattelättnader på antibiotikarestriktiv kött-, ägg- och mejeriproduktion, liksom på uppfödning som skapar mindre koldioxidutsläpp. Dessa lättnader ska bekostas med ett malussystem som påläggs kött som producerats med mer antibiotika och som lämnar ett större avtryck på klimatet genom koldioxidintensiva transporter och produktionsmetoder.

*** Spårtrafiken ska utvecklas, inte avvecklas**

Till följd av kärva bostadsmarknader i våra tre storstadsregioner ser vi en växande grupp fjärrpendlare – inte minst studenter och arbetande, som behöver fler olika abonnemang för att kunna ta sig fram kollektivt. De får därmed dubbla reskostnader för att de gör rätt och låter bilen stå. Men det ska inte kosta extra att arbeta och bidra till Sverige, bara för att bostadspolitiken inte har fungerat under Alliansens tid vid makten.

Låginkomsttagare i utsatta förortsområden behöver ökad frihet att ta sig runt i städerna och bli mindre bundna till sin förort. Det bidrar till att bryta segregationen, men också till utökade möjligheter till jobbsökande och rekreation.

Därför vill Tro och solidaritet öka den skattefinansierade delen av intäkterna till kollektivtrafiken i våra tre storstadsregioner. Dessutom ska den som arbetar eller studerar på annan ort än hemorten kunna dra av för alla resor inom kollektivtrafiken på arbetsorten. Det ska löna sig att göra rätt.

Men det är inte bara i storstadsregionerna som det ska gå att ta sig fram miljövänligt. Det ska gå att resa kollektivt i hela landet. En ny höghastighetsjärnväg för persontrafik knyter samman landet från Kiruna till Malmö, och gör att avstånden minskar mellan stad och landsbygd. Med förbättrade transporter ökar möjligheten för fler att bo utanför storstadsregionerna och få del av den livskvalitet

som närhet till naturen innebär. Därtill behöver banorna för godstrafiken uppdateras. Nu är det rätt läge att satsa, med historiskt rekordlåga räntor, hög miljömedvetenhet, stark ekonomi och uppenbara behov av uppdaterade stambanor.

*** Gruvdriftsfond ger alla del av Sveriges naturtillgångar**

Genom en generös beskattningsspolitik ses Sverige av utländska gruvbolag som ett mycket ekonomiskt gynnsamt land för gruvetablering. Företagen lyfter malm ur den svenska jorden till mycket låga kostnader och lämnar landet med vinsten, men utan att städa efter sig. Kvar blir förstörda markområden och utplundrade naturresurser, ofta utan att markägaren haft rätt att säga ifrån. Inte sällan har miljöskadan gått ut över den samiska befolkningen, vars kulturella koppling till miljön och platserna inte har respekterats i beslutsgången.

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill upprätta en gruvdriftsfond, till vilken alla bolag måste betala för möjligheten att utvinna svenska naturresurser. Denna fond ska gå till våra barn och barnbarn, som de kan använda till investeringar i den hållbara utveckling som de vill prioritera. Dessa naturresurser tillhör Sverige och ska komma oss alla till del.

*** Skydda Vätterns vatten**

Vättern försörjer idag cirka 250 000 människor med dricksvatten och är därmed en oumbärlig naturresurs för Sverige. Ändå finns det planer på miljöfarlig gruvbrytning av metaller, med stora risker för föroreningar av vårt gemensamma dricksvatten. Vätterns vatten bör göras till ett riksintresse för vattenanläggningar. I intressekonflikten mellan rent vatten och kortsiktig profit ska det inte råda något tvivel om att vi ser det längre perspektivet.

Skilda bakgrunder – gemensam framtid

Om Sverige inte hade turen att vara ett land som andra länders invånare flyr till, så skulle vi ha stora demografiska problem att brottas med. De skulle sätta djupa avtryck i samhällsekonomin och hämma de kommande decenniernas tillväxt. Färre skulle tvingas försörja fler.

Sverige har därför inte något invandringsproblem. Sverige har ett segregationsproblem. Människor som kommer till Sverige från olika delar av världen ges inte tillräcklig möjlighet att bidra till det gemensamma, och riskerar istället att hamna utanför. Känslan av tillhörighet med det nya hemlandet riskerar krympa när dörrarna in i samhället hålls stängda, och det förlorar alla på.

Vi har att hantera klassamhällets återkomst, och den otrygghet som kommer med det. Stora grupper av människor hålls idag tillbaka, och Sverige blir rikare när de istället får redskap att lyfta sig ur fattigdomen och själva bygga sina liv och sin framtid. Den sociala utsattheten är kostsam för samhället och ju tidigare vi fångar upp människor som riskerar att halka efter, desto större blir den långsiktiga samhällsvinsten.

Hur mycket diskriminering tål Sverige?

I vårt växande hem ska det vara naturligt att alla bidrar, att alla som kan jobba ska få jobba, och att alla ska känna att de hör till! Samtidigt får många unga och nya svenskar inte chansen att visa vad de går för. Tvärtom uppfattar de sig alltför ofta målas ut som problemet, och inte lösningen. Det föder en ond cirkel där hopplöshet föder resignation, och resignation föder stereotyper i samhället, som göder hopplösheten.

Diskriminering och lokalt sviktande välfärd skapar misstanken att samhället inte vill eller klarar att behandla alla lika. När denna misstanke slår rot förlorar samhället i legitimitet hos de drabbade, och riskerar att falla isär i parallella samhällen som odlar ett eget rättsmedvetande och bygger sin egen sociala trygghet. Diskrimineringen ska vi därför mota med hoppfullhet: Unga i Sverige ska känna sig betrodda. De ska veta att vi vill se dem lyckas.

* En skola att lita på

Det fria skolvalet är inte fritt, utan villkorat. Det har bidragit till att cementera segregering och det blir alltmer sällsynt att överklassens och underklassens barn äter lunch i samma skolmatsal. Det bidrar till en utveckling som är skadlig för sammanhållningen i Sverige.

Vi menar att det offentliga största åtagande inom skolpolitiken är att se till att den offentliga skolan är den bästa i hela Sverige oavsett om man bor i Karesuando, Tensta eller Ystad. De offentligt drivna skolorna ska också vara de bästa skolorna, och det betyder att vi ska satsa på dem utifrån varje skolas behov. Större behov ska mötas med större investeringar, med fokus på att höja skolresultaten. Skolor i rikare områden har inte lika stort behov av särskilda insatser och ska därför inte ha lika mycket i stöd.

*** Meningsfull fritid för unga**

Unga i utsatta områden bor ofta trångt. Det kan vara svårt att få lek- och studiero i hemmet, och det går ut över både välbefinnande och skolresultat, och i förlängningen därmed även över livschanserna. Dels ska trångboddheten byggas bort, men dels ska det också finnas möjlighet till meningsfull fritid för unga i utsatta områden. Därför vill vi satsa på gratis kommunala fritids med pedagogiskt utbildad personal som både kan berika fritiden för unga och bistå som pedagogisk resurs inte minst för unga från studieovana eller socialt utsatta hem.

*** Ordnat boende för tiggande EU-medborgare**

Vi har en optimistisk grundsyn på våra medmänniskor, oavsett var de befinner sig i livet. När vi stärker individers möjligheter ökar vi också deras förmåga att ta ansvar. EU-medborgare som söker sig till Sverige för att tigga för sitt uppehälle är djupt utsatta och riskerar att utnyttjas av kriminella ligor. Lägerplatser på andras mark är hälsofarliga och skapar otrygghet och otrevnad för andra boende i områdena, liksom komplikationer för markägaren.

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill därför stödja kommunerna att upprätta enkla, ordnade boenden för de cirka 4,500 tiggande EU-medborgarna som uppehåller sig tillfälligt i Sverige. Missförhållanden eller kriminellt utnyttjande kan därmed snabbare upptäckas och beivras. Dessutom kränks inte markägares rättigheter, och samhället sparar in på merkostnader för vräkande, sanering av nedskräpning och i förlängningen även polisinsatser mot organiserade ligor.

Inte minst får de utsatta en mer värdig tillvaro när de kan möta sina grundläggande behov, och därmed större möjligheter att lägga tid på studier och praktik som kan främja jobbsökande. De knyts närmare samhället när polis och sociala myndigheter vet var de bor och får en bättre position att gå i dialog med de boende.

*** Större frihet för nya svenskar genom tidig och praktisk språkträning**

Språkfärdighet är grundläggande för att öppna nya möjligheter i livet och ge individer verktyg för att förverkliga sina drömmar.

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill förbättra SFI-verksamheten med fokus på fler undervisningstimmar, ordentliga lärarresurser för studerande med behov av särskilt stöd, tidigare start för den som är ny i Sverige och tätare kontakter med andra berörda myndigheter. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen ska SFI-studerande kunna förlägga delar av studietiden ute i praktisk verksamhet, där de får möjlighet att öva språket tillsammans med andra svenskar, få arbetsgemenskap och möjlighet att träffa människor ute i samhället.

Genom effektiv språkundervisning med hög standard och stor tillgänglighet, som inkluderar människor och leder till kompetenshöjning ökar vi också individers friheter och möjligheter i samhället.

*** Sommarjobb för alla unga**

Under sommarmånaderna går många unga i högstadie- och gymnasieåldern i utsatta områden sysslolösa och understimulerade, och riskerar att dras till kriminella miljöer eller ägna sig åt aktiviteter med hög risk för att söka spänning och bekräftelse.

Därför vill Tro och solidaritet investera i en sommarjobbgaranti med sex timmars arbetsdag i två sommarmånader per år för alla de cirka 340,000 personer som studerar på gymnasienivå i Sverige, som en bonus och uppmuntran från samhället för att de fortsätter sina studier, och för att ge inte minst unga i utsatta områden värdiga och stimulerande alternativ och dessutom en extra slant i plånboken.

Sommarjobbgarantin leder till mindre sommarkriminalitet och lägre anslutning till de kriminella gängen, större incitament att fortsätta studera, och ger många unga en första smak på arbetslivet, viktiga första kontakter och även hjälp att orientera sig inför sina framtida yrkesval. Dessutom blir dessa arbetsplatser möjligheter för unga från olika delar av samhället att mötas och lära känna varandra.

I vårt växande hem ska det vara naturligt att alla bidrar, att alla som kan jobba ska få jobba, och att alla ska känna att de hör till!

*** Miljöprogrammet – för hållbara hus**

Miljonprogrammet innebar en dramatisk standardhöjning i den svenska bostadsmarknaden, som dessförinnan var bland de sämsta i Europa. Sverige är idag hem åt fler än någonsin, och det betyder att vi också måste bygga fler nya hem. Vi ska bli kvitt den nya trångboddheten genom att storsatsa i de mest utsatta områdena. Istället för dyra bostadsrätter vill vi bygga klimatsmarta och moderna hyresrätter där även familjer med låg inkomst har råd att bo.

Hyresrätterna ska tillhöra allmännyttan och de lägre hyrorna ska bekostas med ett nytt allmänt miljöavdrag som specifikt gynnar miljövänliga nybyggnationer och renoveringar. Det ska vara billigt och lätt att göra sitt boende miljövänligt, och det ska finnas starka incitament att bygga hållbart.

*** Gör tänderna till en del av kroppen**

Det är dags att göra tänderna till en del av kroppen. Inkomsten ska inte synas på leendet. Tandvård bör därför göras till en del av högkostnadsskyddet, vilket kommer få mycket stor betydelse för både nya och gamla svenskar med knaper ekonomi. När tandläkarbesöket inte kostar skjortan blir tröskeln mindre för att gå på regelbundna kontroller, och större ingrepp kan motverkas. Det innebär en liten men kännbar kostnadsbesparing, men främst innebär det ett viktigt steg för en höjd livskvalitet för hundratusentals svenskar.

*** Begrav patriarkatet**

Patriarkatet finns både i de fina och de fula förorterna, och dessutom i hela resten av världen. Men det är ofta social utsatthet, fattigdom, låg utbildning och en känsla av att inte tillhöra samhället som förvärrar dessa konservativa mönster. I svensk debatt diskuteras alltför ofta enskilda uttryck för patriarkala värderingar istället för att angripa de orättvisor som gör att förtrycket fördjupas.

Socialdemokrater för tro och solidaritet menar att patriarkatet och orättvisorna måste bekämpas som helhet istället för att göras till ett rosa slagträ som alltför ofta riktas neråt. Vi utgår från en feminism som inte handlar om att trycka ner män, utan om att lyfta upp kvinnor, att kritisera skadliga och kärlekslösa normer och befria både män och kvinnor till att leva mer rättvisa och öppna liv.

Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet:

- * Införa en sanningskommission i kölvattnet av #metoo, med uppdrag att granska den skeva maktordningen mellan könen på samhällslivets olika områden, med syfte att ge underlag till skarpa förslag för ett verkligt jämställt samhälle.
- * Stärka arbetsrätten. Otrygga arbetsvillkor ska inte leda till att kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier känner sig maktlösa att anmäla.
- * Utöka och permanenta stödet till kvinnojourerna.
- * Tillsätta extra resurser till polisens arbete mot trafficking och prostitution.
- * Definiera sexuellt våld mot kvinnor som ett hatbrott, med påföljande straffskärpning.

*** Permanenta uppehållstillstånd för bättre integration**

En grundläggande förutsättning för att människor som sökt sig till Sverige ska komma in i samhället är att de har orken och motivationen att arbeta, lära sig språket och söka nya sammanhang. Den som står utan familj och vars framtid är oviss har att hantera en psykiskt påfrestande situation som försvårar studiero och studiemotivation. Därför är ett återinförande av permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening centralt för att hjälpa nya svenskar att komma in i samhället. Därtill innebär stoppet för återkommande nya bedömningar av tillfälliga uppehållstillstånd att arbetsbördan på det hårt ansträngda Migrationsverket minskar.

Nya ordningsregler i vårt gemensamma hem

I Sverige ska samma regler gälla för alla. Det är ytterst en fråga om rättvisa: Din bakgrund ska inte avgöra hur du blir bemött eller vilka möjligheter du har. Samtidigt ska den som hamnar snett alltid ha en väg tillbaka in i gemenskapen igen.

* Hjälp till människor som lämnar kriminaliteten

För att bekämpa gängkriminaliteten behöver tre viktiga pusselbitar samverka: Rekryteringen till gängen måste stoppas genom sociala åtgärder som knyter unga i utsatta områden närmare samhället och ingjuter framtidshopp och en känsla av tillhörighet. I steg två måste kriminaliteten beivras med effektivt polisarbete och ett rättssystem som sätter stopp för kriminella beteenden. Slutligen måste det finnas en väg in i samhället igen, som tillåter människor som har fastnat i kriminaliteten att komma vidare med sina liv. Den dörren måste samhället ständigt hålla på glänt, och det ligger i det gemensamma intresse att göra vägen tillbaka lätt att vandra för den som menar allvar med sin vilja att lämna kriminaliteten.

Brott ska beivras, men brottslingar är människor och människor behöver varandra. Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet årligen investera i en fond som ska underlätta vägen in i samhället för människor som fastnat i kriminalitet. Medlen ska gå till att skaffa bostad, samtalsstöd, missbruksvård och handledning, praktisk hjälp med jobbsökande och andra åtgärder för att förbättra de psykosociala villkoren och maximera chanserna för en lyckad återgång till ett meningsfullt liv i samhället.

* Trygghet i det virtuella vardagsrummet

Samhällsdebatten har flyttat in i våra fickor. För många ger sig omvärlden till känna som en vibration mot låret flera gånger i timmen. Den som vill vara aktiv i samhällsdebatten och delta i det politiska skapandet av Sverige utmanas av den ökade intensiteten och närheten till omvärlden. Många skräms bort från offentligheten genom näthat och onlinetrakasserier.

Vi har som samhälle och rättsstat inte ännu mognat in i den nya situation som den kraftfulla kombinationen av sociala medier och mobil teknik utgör. Medan debatten och rättsväsendet tvekat, har andra krafter fyllt tomrummet med mobilisering mot politiska motståndare. Det är ovärdigt att vi lever i en tid där människor kan hatas ut ur offentligheten, och ett tungt ansvar faller på dem som tillhandahåller verktygen för hatet.

Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet ålägga dem som tillhandahåller plattformar för sociala medier i Sverige att skydda sina användare, exempelvis genom tekniska lösningar såsom möjlighet för personer att snabbt skydda sig mot utomstående. Dessa tekniska plattformar måste också bli bättre på att känna igen och stoppa hatattacker. Tekniken för igenkänning av ord och fraser är väletablerad, och detta är ett utmärkt användningsområde.

En ny lag om massangrepp behövs för att skydda utsatta mot koordinerade attacker: Personer som deltar i hatattacker i grupp ska kunna dömas även för mindre grova uttryck för hat eller hot om det är uppenbart att det pågår större attacker mot enskilda. Det måste då gå att leda i bevis att förövaren varit medveten om att den utsatta troligen befunnit sig under en pågående attack, och

ändå valt att delta i angreppen. Yttrandefriheten gäller alla, men den får inte missbrukas för att hota andra till tystnad.

*** Ordning och reda på våra myndigheter**

Försäkringskassan har avslöjats med att på flera håll belöna medarbetare som ger många avslag. Det är djupt rättsosäkert och dessutom en inhuman hållning som visar att ekonomin tillåts gå före människan. Detta måste upphöra. Alla har rätt till en saklig bedömning som bara utgår från de faktiska behoven.

Liknande berättelser hörs inifrån Migrationsverket, där handläggare utan kompetens bedömer svåra fall. Auktoriserade tolkar undviker myndigheten på grund av den låga rättssäkerheten, medicinska åldersbedömningar har fallerat totalt. Oberoende expertis är enig om att Migrationsverkets bedömningar inte håller måttet, och det måste vi ta ansvar för när myndigheten inte själv är villig att göra det.

Den som ska få sin sak prövad ska kunna känna full tillit till att samhället har individens bästa för ögonen. De som väntar på asylprövning ska i enlighet med rättsstatens principer inte fara illa för myndighetens tillkortakommande. Samtliga ska därför få tillfälliga uppehållstillstånd, intill dess att myndigheten förmår ge deras ärenden en rättssäker prövning igen.

De ensamkommande flyktingarna med koppling till Afghanistan har lidit särskilt svårt under den rådande asylprövningsprocessen och en genomlysning av Migrationsverket bör sätta särskilt fokus på huruvida verket gjort rätt i att inte uppgradera sin säkerhetsanalys av läget i Afghanistan för de unga som avisas dit.

För fred och frihet

* Fredsmyndighet

När omvärlden är säker så är Sverige säkert. Ett led i en proaktiv försvarspolitik som går hand i hand med den reaktiva militära politiken är att bidra till demokratisk utveckling och social stabilitet i oroshärdar i världen. Så bygger vi för fred istället för att rusta för krig. På sikt är den säkerhetspolitiska ambitionen att uppnå ett tillstånd där försvarsanslagen kan minska till följd av ett alltmer avspänt världsläge och en minskad hotbild mot Sverige och våra nordiska och baltiska grannar.

När det finns hopp om förbättring och fred i hemlandet tvingas också färre rota upp sin tillvaro och söka skydd i andra länder. När fler unga, lovande förmågor känner frihet och trygghet att stanna, får utsatta länder lättare att upprätthålla en positiv utveckling. Forskning visar också att länder där kvinnor har mer makt också är fredligare mot sina grannar, är stabilare demokratier, har mer social rättvisa och får lägre födseltal och spädbarnsdödlighet.

Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet inrätta en särskild myndighet för fred och framsteg, under Utrikesdepartementet, med uppdraget att i samordning med Sida genomföra investeringar i demokratiframjande åtgärder och sociala insatser, främst genom att öka flickors och kvinnors makt och självbestämmande genom utbildning och stöd till arbete för reproduktiv hälsa och säkra aborter. Fokus ska inte ligga på monetärt bistånd utan på att bidra till större frihet och fler möjligheter för individer och utsatta minoriteter, särskilt i instabila eller repressiva länder och samhällen. Myndigheten ska också överblicka exempelvis handelsvägar, så att Sverige inte handlar med konfliktmineraler.

* Agera mot det automatiserade kriget

I alla tider har människan själv varit den minsta gemensamma nämnaren för alla krig som har utkämpats. Men vår allt mer utvecklade förmåga att utveckla artificiell intelligens har lett till att vi inom en överskådlig framtid kan komma att skriva ut oss själva ur krigets förlopp. Detta riskerar att avsevärt sänka trösklarna för militära insatser. Vi har redan sett tydliga exempel på detta på de platser där drönare har använts i krigföring, såsom Jemen och Pakistan, där tiotusentals civila har dödats.

Sverige, som en framstående tillverkare och tillhandahållare av avancerade vapen och militärteknik, får inte uppvisa en hållningslöshet gentemot denna farliga utveckling, och Socialdemokrater för tro och solidaritet vill driva på för att Sverige arbetar för internationella restriktioner mot att alla former av vapen får avfyras mot levande mål av artificiell intelligens.

* Avveckla svensk vapenexport på sikt

Svensk vapenexport har i flera decennier försvarats med förlegade geopolitiska argument från det kalla krigets dagar. Samtidigt har den svenska alliansfriheten och vårt höga anseende i världen varit vår främsta garant för självständighet, inte den svenska försvarsmakten. Samtidigt höjer vi vårt internationella anseende genom att inte bidra med svenska vapen till konflikthärdar i exempelvis Mellanöstern.

En uppdaterad försvarspolitik bidrar till demokrati i utlandet och bygger för fred snarare än att rusta för krig. Svenska ingenjörer gör större nytta för freden genom att forska fram nya solceller, inte genom att designa vapen.

*** Driv på för nedrustning av världens kärnvapenarsenal**

De senaste åren har demokratin utsatts för svåra prövningar i flera av världens kärnvapenländer. En pragmatisk hållning är därför att utöka arbetet med nukleär nedrustning. Historiens dom över vår samtid skulle bli rättfärdigt skoningslös om vi tillät en alltmer auktoritär våg över världen att resultera i krig där atomvapen användes.

*** Rättvis fred mellan Israel och Palestina**

En rättvis fred innebär att Israel måste avbryta sin ockupation och häva blockaden av Gaza. Våldet, terrorn och dödandet måste få ett slut, och alla parter måste fås att respektera internationell rätt. Tvåstatslösningen där Israel och Palestina kan leva sida vid sida inom säkra och erkända gränser kan bara bli möjlig om Israel axlar sitt ansvar att som den ojämförligt starkare parten gå i bräsch för nedtrappningen av våldet. Illegala bosättningar måste upphöra. Sverige ska också driva på för att Israel ska förmås att betala för materiella skador som åsamkas europeiskt biståndsmateriel till Palestinierna.

*** Nätdemokratidirektivet**

Som följd av det senaste årtiondets halsbrytande snabba tekniska utveckling behöver samhället börja göra kontinuerliga utvärderingar av hur tekniken påverkar demokratin och samhällets stabilitet. Hotbilder utgörs i dagsläget både av hackers och av påverkansförsök från främmande makt. Men även uppkomsten av stora så kallade alternativa mediesfärer, där desinformation och politisk propaganda presenteras som nyheter, innebär att neutrala medier konkurrensutsätts och misstänkliggörs på sätt som riskerar leda till att förtroendet för både samhället och fria medier urholkas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska därför åläggas att kontinuerligt utreda hur demokratin på nätet bäst försvaras samt vilka hotbilder som finns, med nya rapporter årligen under den kommande mandatperioden.

*** Nej till Nato**

Ett Nato-medlemskap skulle innebära slutet för svensk alliansfrihet och bidra till att göra vår region av världen till en del av en större maktpolitisk kamp. Den säkraste vägen framåt för Sverige är att utgå från en uppdaterad förståelse av världspolitiken där geopolitik alltmer spelat ut sin roll och krig mellan nationer har blivit sällsynt. Väpnade konflikter sker alltmer i form av inbördeskrig och asymmetriska konflikter, terrordåd och strider mellan etniska grupper. Dessa konflikter löses inte med storpolitiska militärallianser utan genom diplomati, sociala insatser och inte minst utbildning och framtidshopp för den växande generationen.

Den röda trådens politik

I en tid då politiken alltför ofta handlar om små men för stunden viktiga utspel, tror vi på att söka den större kontexten. Vi tror att lyckad politik inte bara kan mätas i hur få barn det går på varje dagisgrupp eller hur många kronor mer pensionärerna får i plånboken. Naturligtvis är dessa siffror viktiga – till och med avgörande för många svenskars tillvaro och välbefinnande. Det finns samtidigt en farlig lockelse i löften som bygger på enskilda och mätbara insatser. För all sin tydlighet och konkretion riskerar de ändå att reducera den kommunicerade politiken till en serie utspel som inte alltid har en tydlig, röd tråd.

Politik är främst en fråga om ideologisk hållning. Den som kommunicerar humanism och välfärd men har en hållning som signalerar pessimism och repression sänder dubbla signaler, och kommer med stor sannolikhet att straffas för det av väljarna.

Den röda tråden är den som löper inuti vår ryggrad och ger stadga åt vår hållning. Den är vår demokratiska, humanistiska reflex. Den är vår politiska ryggmärg. Den röda tråden knyter samman alla våra utspel och gör dem begripliga i en större kontext av den hållning som vi har gjort till vår.

Socialdemokrater för tro och solidaritet är en rörelse för ett rättvist, jämställt och hållbart Sverige. Detta är vår ryggmärg. Dessa tre ord gör oss till dem vi vill vara.

Vi vill bygga vårt nya, gemensamma hem tillsammans med dig. Din röst är viktig. Din vilja har kraft att förändra. Vill du, så kan vi!